

Nummer 2
Maart - April 2025



Redactie

Anja van Meijl	(Tekstverwerking en layout)	06-46471073
Cor Koks	(Drukwerk)	06-24834063
Andrea Raaijmakers	(Distributie)	06-18425008
Jan Adriaans	(Penningmeester en contactpersoon adverteerders)	06-46857334

Kopie

Stuur uw kopie per e-mail naar redactie@dendsamen.nl en wees een actieve schakel in ons dorpsblad. Heeft u nieuws of informatie voor de volgende editie? Laat het ons weten, wij kijken uit naar de vele verhalen die we samen kunnen delen in D'End Samen!

Data van inlevering 2025:	17 april	uitgave:	24 april
	19 juni		26 juni
	21 augustus		28 augustus
	23 oktober		30 oktober

Volg het lokale nieuws op www.dend24.nl



Hier kunt u het laatste lokale nieuws volgen, het volledige aanbod van advertenties inzien en snel op de hoogte blijven van alles wat er speelt in Someren-Eind. Dit betekent dat we de informatiebehoefte van onze gemeenschap nóg beter kunnen bedienen, zowel via het traditionele papieren blad als digitaal.

Iedereen kan zijn of haar verhaal, evenement, nieuws of familiebericht plaatsen op www.dend24.nl

Dit kan eenvoudig door naar de site te gaan en rechtsboven te klikken op: IETS TE MELDEN
U komt dan op een nieuwe pagina, en de rest wijst zich vanzelf.

INHOUD

Ode aan tante Ger	3
Van Logopedist naar kaasmaker	4
Stichting Titus Brandsma	5- 6-7
Trumpie	7
De Coöperatief	8
Verslag 55+ middag	9
Jeu de boules club	10
NL Doet	11
De Dorpsondersteuner	12
Buurt Super	13
Muziekvereniging Juliana	14
Activiteiten KBO	14
Kleinschalig wonen	15
Gilde St. Lambertus	15
Verslag Sluis 13 fotomiddag	16-17
Programma CV de Plattevonder	18
Open bedrijven dag	19-20-21
Kledingbeurs	22
Amy van de Voort	23
Mededelingen vanuit de parochie	24

Ode aan Tante Ger

Tante Ger is mijn favoriete tante. Kanttekening: ze is niet echt mijn tante, maar de peettante van Suzanne. Toch heb ik haar in mijn hart gesloten. Binnenkort viert ze haar 90e verjaardag, en wij hebben er zin in!

Jullie vragen je vast af waarom ze zo speciaal is. Je zou kunnen denken dat het komt doordat ze al zo oud is, geen kinderen heeft en misschien wat centen na te laten heeft. Maar nee, dat heeft er niets mee te maken. Tante Ger is inmiddels kleiner dan anderhalve meter, maar groots in mens-zijn. Een voorbeeld waar velen iets van kunnen leren. Mijn bewondering voor haar zit in haar levensverhaal.

Als jonge vrouw ging ze op vakantie naar Canada, waar familie van haar woonde. Daar ontmoette ze ome Harry, de broer van de moeder van mijn vrouw Suzanne. Hij was zijn broer Sjaak uit Lierop achterna gereisd en wilde zich definitief in Canada vestigen. De liefde voor elkaar en de vastberadenheid van tante Ger bracht ze terug naar Erp.

Tante Ger werkte in de zorg en had de verantwoordelijkheid om voor haar ouders in Erp te zorgen. Dus keerden zij en Harry terug naar Nederland, waar ze zich vestigden in de Melkerstraat. Het echtpaar kreeg nooit kinderen. Jammer, want ze zou ongetwijfeld een geweldige moeder zijn geweest—vol liefde, zorgzaamheid, humor en dankbaarheid.

Ome Harry werkte in de wegenbouw, terwijl tante Ger in de zorg bleef werken en als mantelzorger voor haar ouders klaarstond. Ze waren trouwe kerkbezoekers en hadden jarenlang een sterke band met pastoor Cees Rombouts—de voetballende pastoor die mij ooit nog godsdienstles gaf op de MAVO in Someren.

Samen verbouwden ze hun eigen groenten en kookten ze met ingrediënten uit de korte keten: van familie, vrienden en burens.

Tante Ger heeft een gouden levensfilosofie: altijd kijken naar wat nog wél kan, geloven in 'wie goed doet, goed ontmoet', oog hebben voor anderen en gebruikmaken van wat het leven je biedt. Ome Harry overleed jaren geleden aan kanker. Ook tante Ger bleef die ziekte niet bespaard. Daarnaast heeft ze een zwak hart, maar haar inborst is sterker dan ooit.

Een bezoek aan haar is een feestje. Ze leest nog steeds de Quest, mailt met familie in Canada en heeft een uitgesproken mening over de wereld—al blijft ze altijd open voor andermans zienswijze. Sinds kort rijdt ze niet meer zelf, maar laat ze zich met haar ouderenabonnement per taxi naar de Ravelweg brengen als er iets te vieren valt. Ze staat nog vol in het leven, al heeft ze de bezoeken aan de cardioloog stopgezet: "Dat kost allemaal geld. Als er iets is, ga ik wel naar de huisarts."

Woonde ze in het Eind, dan zou ze wekelijks te vinden zijn in het brunchcafé—de vraag is alleen of ze aan tafel zou zitten of zou helpen als vrijwilliger in de bediening.

Ode aan tante Ger, die het leven leeft zoals het komt en er altijd iets moois van maakt. Laat je inspireren door een ander.
Deze column draag ik op aan onze tante Ger.

Twan van Moosdijk



Van logopedist naar kaasmaker: een droom die werkelijkheid werd

Toen mijn leraar in groep 8 vroeg wat ik later wilde worden, antwoordde ik vol overtuiging: "banketbakker." Maar mijn talenten lagen volgens de volwassenen elders. "Dat doe je maar als hobby, jij kunt veel te goed leren," kreeg ik te horen. En dus ging ik studeren en werd logopedist. Het was mooi werk waarin ik veel heb geleerd en gedaan. Maar ergens bleef die andere droom toch hangen.

Een paar jaar geleden stelde een psycholoog me tijdens een intakegesprek een simpele, maar allesbepalende vraag: "Wat zou je in je leven nog graag willen, als alles mogelijk is?" Zonder nadenken zei ik: "een eigen kaasboerderij." Het leek me heerlijk: met mijn handen een ambachtelijk product maken, in alle rust en met aandacht voor het proces. Toch bleef het bij een gedachte – totdat ik vastliep in mijn werk.

Langzaam maar zeker begon ik terug te denken aan die droom. In eerste instantie leek het onhaalbaar. We hadden geen melkvee en evenmin de financiële middelen om een boerderij over te nemen. Maar... als ik ergens mijn zinnen op zet, laat ik niet snel los. Wat als ik bij elke hobbel niet afhaak, maar juist naar mogelijkheden zoek?

Melk van onze eigen hobbykoeien? Romantisch, maar met een kleine kudde ook risicovol en financieel onzeker. Melk inkopen bij een boer in de buurt? Een realistischer plan. Na een paar positieve gesprekken met een lokale melkveehouder was de eerste hindernis al een stuk kleiner.

Ondertussen experimenteerde ik thuis volop. In mijn keuken maakte ik mijn eerste kaasjes, die in de kelder rijpten. De melkspetters zaten soms tegen de muur, maar dat mocht de pret niet drukken. Een officiële kaasopleiding bestaat niet, al zijn er wel cursussen. Toch vond ik het veel leuker om zélf te ontdekken, te proberen en al doende te leren. Theoretisch studeren had ik al genoeg gedaan.

Natuurlijk waren er uitdagingen. Er gingen dingen mis, er moesten processen worden verbeterd. Maar de wereld verging niet en er was altijd een oplossing. Het meest dankbaar ben ik voor mijn eerste klanten, die begripvol en flexibel waren. Ze gaven me de kans om te groeien, zonder keihard te oordelen over de eerste, nog niet perfecte kazen en zuivelproducten.

En nu? Nu doe ik precies wat ik als kind al wilde: met mijn handen iets moois maken. Een product waarin aandacht, passie en ambacht samenkomen.

Of het nu een kleine verandering in je dag is of een complete wending in je leven: stel jezelf eens de vraag die mij op dit pad heeft gezet. Wat zou jij nog graag willen, als álles mogelijk is?

Marion Maas
De Zuivelschuur



Scouting Titus Brandsma Someren-Eind: een avontuurlijke vereniging

Scouting staat voor uitdaging! Scouting is een betrokken jeugdorganisatie die zich richt op avontuur, natuur en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen en jongeren leren er samenwerken, verantwoordelijkheid nemen. Ook ontwikkelen ze praktische vaardigheden zoals vuur maken, kaartlezen en tenten opzetten.

Bij scouting Titus Brandsma heeft ieder speltak haar eigen programma aangepast op de leeftijden van de leden.

Bij scouting draait het om **buiten zijn, teamwork en plezier maken**.

Activiteiten kunnen bestaan uit:

-  Kampvuur maken
-  Kamperen in de natuur
-  Oriëntatietochten en kaartlezen
-  Knopen leggen en pionieren (constructies bouwen met hout en touw)
-  Spellen en creatieve activiteiten

Speltakken:

- Bevers: 4-7 jaar | dinsdagavond, van 18.00 tot 19.15 uur
- Welpen meisjes: 7-11 jaar | maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur
- Welpen-jongens: 7-11 jaar | donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
- Scouts: 11-15 jaar | dinsdagavond, van 19.30 tot 21.30 uur
- Explorers: 15-18 jaar | donderdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur
- Roverscouts: vanaf 18 jaar | donderdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur

Bevers

Bevers (4-7 jaar) spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie, waardoor kinderen zich ontwikkelen. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

De bevergroep is een gemengde speltak waar de nadruk ligt op het spelen en leren in de natuur. Bevers doen samen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs om samen te werken onder leiding van deskundige vrijwilligers. Activiteiten die de speltak organiseert zijn bijvoorbeeld een speurtocht, naar buiten de natuur in, knutselen, sport en spel.

Denk ook aan maatschappelijke activiteiten zoals een rondleiding met uitleg van brandweer of politie of het bezoeken van een bejaardenhuis om daar samen met bewoners te knutselen, appelflappen te maken of gewoon een show weg te geven. We willen de kinderen graag verrassen, nieuwe vrienden laten maken, enthousiast maken over de natuur en creatief bezig laten zijn, zowel samen met elkaar en als individu.



Welpen:

Vind je het leuk om iedere week iets spannends te doen en grappige dingen te leren, samen met andere kinderen van jouw leeftijd (7-11 jaar)? Kom dan bij de welpen en speel mee in de jungle!



De welpengroep is binnen Scouting Titus Brandsma opgedeeld in een meisjes en jongensgroep. Beide groepen spelen in het Junglethema, gebaseerd op het verhaal van Jungleboek. De jungle is een uitdagende omgeving voor de welpen. Samen met Mowgli en Shantie beleven ze allerlei avonturen in de jungle. Het junglethema sluit goed aan bij de belevingswereld van welpen en de karakters van de themafiguren bieden allerlei mogelijkheden om een uitdagend programma te maken. In het jungleverhaal komen

daarnaast morele aspecten aan de orde, zoals goed en kwaad. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelen, oefenen met koken en doen creatieve programma's.

Scouts:

Bijeenkomsten van de scouts (11-15 jaar) staan niet in het teken van een centraal thema zoals de welpen. Bij de scouts ligt de focus op het bewust ontwikkelen van hun scoutingkennis en -vaardigheden en beleef je uitdagende avonturen. Oftewel, je doet super gave dingen waar je ook nog eens wat van leert. Zoals bijvoorbeeld pionieren, meedoen aan scoutingwedstrijden, een nachtelijke hike lopen en koken op je eigen kampvuurtje.



Naast samenwerken en elkaar helpen als er problemen zijn, leren scouts ook zelf organiseren. Zo blijven scouts zich steeds verder ontwikkelen. Dat zorgt ervoor dat de scouts al snel relatief zelfstandig zijn en daarmee goed voorbereid naar de volgende leeftijdsgroep gaan, de explorers.

Explorers:

Als explorer (15-18 jaar) doe je wat jij wilt. Je maakt dus ook zelf je eigen programma's. Het is het leukste als je programma gevarieerd en gaaf is. Variatie in een programma is daarom erg belangrijk. Zo houd je het leuk en uitdagend!



Explorers maken dus niet alleen hun eigen programma, ze organiseren ook andere activiteiten, zoals een expeditie in het binnen- of buitenland. Ze helpen mee met evenementen, uitdagende outdoor activiteiten en als klap op de vuurpijl runnen ze gezamenlijk hun eigen afdeling.

Explorers hebben dan ook geen leiding meer, maar begeleiding. Deze volwassenen geven advies en motiveren waar nodig is. Zo leren explorers om te gaan met verantwoordelijkheden, ontwikkelen ze zich in diverse vaardigheden en worden ze nog zelfstandiger.

Roverscouts:

De Roverscouts (vanaf 18 jaar) organiseert eigen activiteiten maar biedt ook ondersteuning aan andere groepen van Scouting Titus Brandsma.

Het bestaan van de Roverscouts heeft mede tot doel om leden die verder geen leiding- en/of bestuursfunctie (meer) vervullen, toch bij de vereniging betrokken te houden.

Een lidmaatschap van de roverscouts, vraagt in de basis om duidelijke binding met de vereniging. Dat betekent dat je lid, leiding of bestuurslid moet zijn (geweest) om toegelaten te worden.



Lid worden of onze blokhut huren?

Wil je graag een keer komen proefdraaien bij een van onze groepen? Of wil je_of meer informatie over het huren van de blokhut? Neem dan contact op met:

bestuur@scoutingsomereneind.nl.

Tot snel!

TRUMPIE

Lieve lezers,

In ben geen groot fan van Trumpie. Vind hem un bietje unne rare kwibus. Hij is onfeilbaar, vindt hij zelf. Heeft voor de derde keer op rij de verkiezingen gewonnen, want toen Joe won, was het niet eerlijk gegaan, volgens Trump. Maar ook deze verkiezingen zijn niet eerlijk gegaan, want ook in de staten waar Kamala Harris had gewonnen, had eigenlijk Trump gewonnen. Gelukkig zag hij het door de vingers.

Als ik aan Trump denk dan denk ik toch vooral aan geld. Nu heeft hij weer een cryptomunt van zichzelf uitgebracht. Ik neem aan dat de winst daarop niet zal worden besteed aan de arme kiendjes in Afrika.

Vroeger had je nog een gezette zanger, Meat Loaf, die zong: "I do anything for love" Dat zit er volgens mij bij Trump niet in maar ik zal voor de zekerheid Melania bellen.

Ondanks dat Trumpie alles heeft gedaan wat God verboden heeft, denkt hij dat hij door God gestuurd is. Daar geloof ik niks van. Of zou onze Lieve Heer, (daar ben ik wel fan van) een slechte dag hebben gehad. Dat hij iemand helpt die alleen opkomt voor de Amerikanen en de rest van de wereld laat stikken, daar geloof ik niet in. Dat kan toch niet waar zijn.

Maar ik hoop wel dat hij de oorlog in de Oekraïne gaat beëindigen. Dan hijs ik hem persoonlijk op het schild en draag hem de hele dag door D'End en zet hem in de mooiste stoel van Lei van den Eijnde op het podium van het Einderplein en nodig de harmonie uit om de hele dag het Amerikaans volkslied te spelen.

Lieve lezers, mag ik jullie een fijne dag, week, maand enzovoorts toewensen.

Ben Lomans

De coöperatief.....

Toen ik op zaterdag rond 08.30 uur de gordijnen opende, eerder is niet meer nodig voor een pensionado, zag ik in korte tijd het blauwe bestelbusje van de Appie en het gele bestelbusje van de Jumbo voorbij rijden. Dit deed mij weer even denken aan 60/70 jaar geleden, toen reden er ook 2 Volkswagen busjes dur Dénd.

De coöperatie was de kruidenierswinkel van ons pap en mam, Toon en Janske van Doorn-Smits. Zij waren de drijvende krachten van de winkel, daarnaast waren er 2 tot 3 winkelmeisjes, 1 klantenbezoeker en 2 bezorgers. Er werkten 6 tot 7 mensen. Je kunt je afvragen of daar nog aan verdiend kon worden, schijnbaar wel want het heeft jarenlang zo gewerkt. De winkel bediende een groot gedeelte binnen de bebouwde kom van Dénd maar ook het buitengebied van Dénd, Sluis 13 en de Hei.

Daar woonden de grote boerengezinnen die omdat zij altijd moesten werken geen tijd of vervoer hadden om boodschappen te gaan doen. Daarom voorzag de mogelijkheid om die thuis te laten bezorgen in een grote behoefte. De mensen wisten niet beter. Het gemak, de service en de regelmaat deden hun werk.

De mensen die met de fiets boodschappen deden gingen gepakt en gezakt, 2 volle tassen aan het stuur en een grote doos op de drager, vaak aangeduwd door de winkelmeisjes of door mij, op weg naar huis. Eens heb een klant te hard aangeduwd, die reed bij bijna bij Gerrit Vossen door de voordeur naar binnen. Dit viel niet in goede aarde, zowel letterlijk als figuurlijk.... Toen de auto gemeengoed werd konden de mensen zelf naar de winkel komen en werd de bezorgdienst langzaam minder.

Op die zaterdag zag ik terug wat 60 tot 70 jaar geleden de gewoonste zaak van de wereld was. En nu zijn dezelfde argumenten die toen golden weer nieuw leven in geblazen, service, gemak en regelmaat zijn weer hot, de manager is gebleven, de computer vervangt de klantenbezoeker, de winkelmeisjes zijn order-pickers en/of robots en de bezorgers zijn logistiek medewerker geworden.

Als je er zo naar kijkt is er eigenlijk niets veranderd, de achterliggende bedrijfsfilosofie is wel anders, vooral geen klanten verliezen, ook al moet er geld bij.....

Groeten,
Pietje van de Coöperatief
Piet van Doorn



De voormalige Coöperatie. Deze was gevestigd in het huis waar nu de gebroeders van Doorn in de Boerenkamplaan wonen. V.l.n.r. op de foto: Jan Lemmen, Toon van Doorn, Janske van Doorn-Smits, dhr. Berg, Diny van de Moosdijk-Kuijpers, Toon van Meel, Truus Veugen, het jongetje rechts is Willie Meufels.

55 plus middag - Seniorenvereniging Someren-Eind en CV de Plattevonder

Op 18 februari om 12:45 uur waren de eerste mensen al binnen, de Einder Muzikanten warmde de zaal op met hun muzikale klanken. Een volle zaal in de Einder genoot van de 55 plus-middag.

Om half twee opende voorzitter Bas van Velthoven de middag en heette iedereen van harte welkom in een sfeervolle Einder. Daarna werden onze hoogheden binnen gehaald met muziek van onze eigen Einder Muzikanten. Na een kort woord van Jeugdprinses Floor en Jeugdvorstin Evy volgde Prins Bart d'n 2e die iedereen op deze middag veel succes wenste en afsloot met zonne lijfspreuk. De microfoon werd overgedragen aan de presentator van deze middag Riny Middendorp. Als eerste traden de D'ends marietjes op die met een mooie dans de middag opende. Tussen alle acts door zorgde de Einder Muzikanten voor een geweldig stukske muziek en Sfeer. De Fam. Velings was voor deze dag speciaal uitgenodigd, en werden gevraagd om even op het podium te komen om hun in het zonnetje te zetten. Want wat zij in al die jaren voor de carnaval en de Seniorenvereniging Someren Eind hebben betekend is niet te beschrijven, zij kregen namens het comité een mooie anthurium aangeboden. Hierna nam Cees nog even het woord en dankte iedereen en sloot af met de woorden KLAAR is CEES waarna zij van de zaal een groot applaus kregen.

Daarna was het de beurt aan de eerste zaniker Peter van de Manakker, met als creatie "unne simple zoon". Hij was een echt mamma's kindje, hij was vur ut ongeluk geborre. Het publiek genoot met volle teugen en er werd volop gelachen.



Hierna kwam de Club van 50, die zoals ieder jaar een gratis loterij aan deze middag schenken, voor mensen die een kaartje gekocht hebben. De lotjes werden uit de emmer genomen door Jeugdprinses Floor. Arie Haazen en Jose Kluijtmans vertelden de zaal waar De Club van 50 het geld aan besteed, en als er mensen zijn die lid willen worden zich dan bij hen kunnen aanmelden.

Na de pauze was het de beurt aan de iets oudere D'ends Marietjes, die een mooie dans uitvoerde op muziek van ABBA. De tweede zaniker van deze middag, Erik Mulder als "Karel de kilo knaller". Tijdens zijn buut kreeg hij verschillende keren de lachers op z'n hand en was het een genot om er naar te luisteren. Als laatste traden de Dikke Moaten op die de zaal met een geweldig stukske muziek en cabaret vermaakten. Het publiek mocht bepalen als zij op moesten houden, maar het publiek werd op zo'n kolderieke manier vermaakt zodat de Dikke Moaten ruim een uur hadden gespeeld. Bij elk lied kon de zaal meezingen met de geprojecteerde teksten wat zij ook massaal deden.

Om vijf uur bedankte de voorzitter Bas van Velthoven alle vrijwilligers, speciaal het comité die deze middag organiseert, in samenwerking met Seniorenvereniging Someren-Eind en de Plattevonder. Hierna speelde de Einder Muzikanten nog enkele nummers en werd er een polonaise ingezet, waarna iedereen weer met een goed gevoel naar huis ging. En het comité zeer tevreden kon zijn met deze middag, tot de volgende 55 plus middag in januari 2026.

Jeu de Boules club D'end



Wij houden op zaterdag 26 april weer het Koningsdag toernooi, waar ieder lid dan een introduc e meebrengt zodat het weer een gezellige dag kan worden. Er wordt weer een tent geplaatst, zodat wij weer gezellig wat kunnen drinken. Voor wat eten (broodjes) en muziek wordt gezorgd. De middag begint om 13.30 uur en eindigt om ??????????.

Zijn er soms mensen die denken ik wil ook wel een balletje gooien, dat kan, meld je dan aan op een dinsdag of vrijdagmiddag dan spelen wij telkens vanaf 13.30 uur. Het is een gezellige club, wij houden een paar keer per jaar een uitwisseling met andere jeu de boules clubs. Zelf houden wij met koningsdag en met de vrijdag voor de kermis een onderling toernooi. Verder hebben wij 2 keer per jaar een vergadering over het wel en wee van onze club, en kan iedereen zijn zegje doen. De jeu de boules banen zijn te vinden aan de Lambertusstraat bij de kerktoren.

Wil je meer weten over de jeu de boules club neem dan contact op met Rinie Vossen, Harmonielaan 10

Stichting Participanten Pastorie Someren-Eind doet mee aan actie NLdoet

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart is het weer zo ver. Dan organiseert het Oranje Fonds de landelijke actie NLdoet.

Ook de Pastorie in Someren-Eind doet mee. Op vrijdag 14 maart hebben zij een klusdag bij de Pastorie(tuin) van 9.00-14.00 uur en zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen! Denk hierbij aan snoeien, bladafval/takken afvoeren, terrassen zomerklaar maken, ramen lappen, plantjes zetten etc.

De klus is buiten, dus denk aan gepaste kleding en schoeisel! Natuurlijk staat gezelligheid voorop en wordt er voor de inwendige mens gezorgd!

"NLdoet is een mooie manier om nieuwe enthousiaste vrijwilligers te vinden, en om bergen werk te verzetten. We zijn daar ontzettend blij mee! Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom."

Mensen die bij ons in actie willen komen kunnen zich aanmelden op www.oranjefonds.nl/nldoet of een mailtje sturen voor meer informatie naar: pastorie1931@gmail.com

Graag tot vrijdag 14 maart! Dan gaan we er samen een mooie NLdoet dag van maken!

**Jouw hulp
doet ertoe!**

De Dorpsondersteuner

Voorlichting nepagenten

Op maandag 24 februari komt de vrijwillige politie voorlichting geven over nepagenten en andere oplichters. Het is van 14.00 -15.00 uur in Gemeenschapshuis de Bunt in Someren-Heide. Er wordt gezorgd dat de koffie en thee klaar staat. Aanmelden is niet nodig. De voorlichting is voor senioren, maar de jongere generaties zijn ook zeer welkom! Indien vervoer een probleem is, neem dan contact met me op.

Ik Sta Sterk: informatiebijeenkomsten

Ben je 65 jaar of ouder en woon je nog thuis in Someren? Neem gratis deel aan 'ik sta sterk' en blijf langer fit, zelfstandig thuis wonen én genieten van het leven. Ook valpreventie komt aan bod. Je doet mee aan het programma door aan te melden voor een gratis informatiebijeenkomst.

In Someren-Eind gemeenschapshuis de Einder 20 maart 2025 – 15.00 tot 17.00 uur óf in Someren-Heide gemeenschapshuis de Bunt 28 augustus – 15.00 tot 17.00 uur

Wat ga je doen?

Tijdens de bijeenkomst ontvang je tips en informatie. Daarnaast doe je mee met een aantal testjes om te kijken of het 'ik sta sterk'-programma geschikt is voor je. Vervolgens kiezen we welke van de drie gratis beweegcursussen bij je past: Vallen Verleden Tijd, In Balans of Otago

De cursussen vinden alle drie plaats in Someren. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de inschrijfkноп op www.oniswelzijn.nl/agenda of bel met de Dorpsondersteuner.

Fietsmaatje

Bij Eegelshoeve is het mogelijk om met een duofiets of rolstoelfiets te fietsen. Nu zoeken ze daar naar vrijwilligers die het leuk vinden zo nu en dan met een bewoner te gaan fietsen. Mocht je interesse hebben, meld je dan aan via 088 987 2000 of via mij.

Hulp bij belastingaangifte

Voor hulp bij uw belastingaangifte kunt u terecht bij de KBO administratiehulpen of bij Hulp bij Formulieren in de Ruchte bij Onis Welzijn: 0493-441234

Ik ben er voor ondersteuningsvragen rondom zorg, welzijn, wonen, eten, activiteiten en vervoer. Mijn hulp is gratis. Heb jij een vraag, heb je ergens hulp bij nodig of maak je je zorgen om een ander. Je mag me gerust vragen om mee te denken.

Groetjes,
Cindy Manders-Peeters
Dorpsondersteuner
Someren-Eind en Someren-Heide
t. 0619221188
e. dorpsondersteuner@someren-eind.nl



Buurtsuper Einder: een ontmoetingsplek voor het dorp



Sinds de opening van Buurtsuper Einder heeft de dorpswinkel zich bewezen als een waardevolle toevoeging aan Someren-Eind. De eerste maanden verliepen veelbelovend: buurtbewoners zijn nieuwsgierig, enthousiast en komen massaal boodschappen doen. De betrokkenheid is groot, en velen zien de behoefte aan een kleine, lokale winkel waar verse producten verkrijgbaar zijn. Maar een goede start is één ding, het langdurig draaiende houden van de winkel is een ander verhaal. Na de eerste fase van enthousiasme komt de uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat mensen de Buurtsuper blijven steunen? Een lokale winkel kan immers alleen blijven bestaan als er voldoende klanten blijven komen. Om een goed beeld te krijgen van hoe de Buurtsuper nu functioneert en welke kansen er liggen voor de toekomst, gingen we in gesprek met een vaste klant en een vrijwilliger. Wat zijn hun ervaringen?

Een bijzonder moment in Buurtsuper Einder

Marjon Maas, Maria Maas, Marga Greijmans en Henny van Doorn laten als vrijwilligers graag zien wat Buurtsuper Einder voor hun betekent. Marjon Maas vertelt namens hen over de verbinding die Buurtsuper Einder brengt. “Elke donderdag ben ik als vrijwilliger in de Buurtsuper te vinden, waar ik mensen ontmoet die je anders misschien niet snel tegenkomt. Eén van die vaste klanten is een dame op leeftijd, die wekelijks haar boodschappen doet. In de tijd dat we koffiemuntjes uitdeelden, probeerden we haar te motiveren om een keer gezellig koffie te drinken in de foyer. Uiteindelijk lukte dat en samen genoten we van een heerlijk kopje koffie.

Na een tijdje afwezigheid kwam de dame weer langs. Het ging wat minder goed met haar, ze was onlangs gevallen en kon niet meer zoveel boodschappen tegelijk meenemen. Geen probleem: meteen zetten we haar spullen in een krat en brachten ze naar haar huis. Het is deze zorg voor elkaar die Buurtsuper Einder zo bijzonder maakt.

De Buurtsuper is voor mij niet alleen een plek om boodschappen te doen of achter de kassa te staan, maar vooral een plek waar verbinding ontstaat. We doen dit allemaal samen met de enthousiaste vrijwilligers én de klanten. Zo vertelde deze dame een keer dat ze binnenkort jarig was, maar dat ze niet meer zo'n energie had om haar verjaardag te vieren. Ze woont alleen, en de gedachte om haar verjaardag zonder andere mensen door te brengen, vonden we niet fijn. Op de ochtend van haar verjaardag, toen ze haar boodschappen kwam doen, hebben we voor haar gezongen en maakten er meteen een gezellig koffiemoment van. En als verrassing gingen we 's middags met vier vrijwilligers naar haar huis, met koffie en vlaai, om haar verjaardag alsnog te vieren”.



Meer leven in het dorp

Loes van Otterdijk, moeder van drie kinderen, is een van de vaste klanten van de Buurtsuper. Zij doet gemiddeld één keer per week boodschappen in de winkel. We mochten haar een aantal vragen stellen.

Waarom ga je naar de Buurtsuper?

"Vooral voor de versproducten: vlees, brood en zuivel."

Hoe vind je het contact met de vrijwilligers?

"Heel goed, ze zijn altijd enthousiast. Ook naar de kinderen toe. Ik durf de oudste er ook gerust heen te sturen, ik weet dat de vrijwilligers altijd zullen helpen mocht er iets niet lukken."

Zijn er dingen die je mist?

"Nee, alleen soms grijp ik mis omdat een versproduct op is."

Wat kan de Buurtsuper doen om nog aantrekkelijker te worden?

"Het enige wat ik kan bedenken is zorgen dat de versproducten iets beter op voorraad zijn. En misschien eens een gezonde traktatie voor de kinderen."

Wat vind je echte pluspunten van de Buurtsuper?

"Dat het zorgt voor meer leven, je komt er vaak een bekende tegen waar je even een praatje mee kunt maken. En het winkelwagentje is natuurlijk de grote favoriet van onze jongste!"

Voor jong en oud

Buurtsuper Einder is dus veel meer dan een plek voor de vergeten boodschap. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen in het dorp, waar de verbindende kracht van de gemeenschap centraal staat. Of het nu gaat om de wat oudere inwoner die niet afhankelijk wil zijn van anderen voor de boodschappen, of de jongeren die het belangrijk vinden om in contact te blijven met hun dorp, de Buurtsuper biedt iets voor iedereen. De versproducten, van groenten en fruit, tot brood vlees en zuivel, zijn van uitstekende kwaliteit en maken het voor bewoners van alle leeftijden makkelijk om gezond en lokaal te winkelen. Maar het gaat verder dan alleen het aanbod: het zijn de gesprekken bij de kassa, de zorg voor elkaar, en de momenten van gezelligheid die Buurtsuper Einder tot het hart van het dorp maakt. Laten we daar samen voor blijven gaan!





MUZIEKVERENIGING JULIANA

In april staan er weer een paar concerten op het programma:

Zondag 6 april: Concert van de slagwerkgroep, samen met slagwerkgroep Someren-Heide in De Einder.

Zondag 13 april: Concert van het harmonieorkest samen met Harmonie St. Joseph uit Nederweert in De Einder.

Meer informatie hierover volgt binnenkort!

Huldiging jubilarissen

Op zaterdag 19 april huldigt de Muziekvereniging de volgende leden met hun persoonlijke jubileum:

Remco van Bogget	25 jaar lid
Dianne Driessen	25 jaar lid
Tessa Vestjens	25 jaar lid
Hans Geurtjens	40 jaar lid

De jubilarissen worden met een persoonlijke serenade thuis opgehaald. Voor iedereen is er de gelegenheid om hen te feliciteren tussen 16:30 en 18:00 uur tijdens de receptie in De Einder.

Kijk voor actuele informatie over de Muziekvereniging op onze website

www.muziekverenigingjuliana.nl of op www.dend24.nl

We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!

Activiteiten



Kienen: Op maandag 10 maart en 14 april is het kienen in d'n Herd, gebouw van Hermodé. Aanvang 13.30 uur

Jeu de boules: Elke dinsdag- en vrijdagmiddag op het Torenplein. Aanvang 13.30 uur

Gym: Op dinsdag morgen in de Einder in de grote zaal. Aanvang 10.30 uur

Wandelen: Elke woensdagmorgen vanaf de Einder. Aanvang 10.00 uur

Fietsen: Op donderdag 20 maart gaan we weer fietsen, deze keer 30 km. Aanvang 13.00 uur
Op donderdag 10 april gaan we 50 km fietsen. Aanvang 10.30 uur

Jaarvergadering: Op dinsdag 25 maart is de algemene JAARVERGADERING, deze begint om 20.00 uur en zal zijn in de grote zaal in de Einder

Themamiddag: Deze staat gepland op dinsdag 13 mei in de grote zaal in de Einder. Aanvang 13.30 uur. Het thema is nog niet helemaal rond, u krijgt het met de ONS mee wat het wordt en waar u zich op kunt geven.

Picknick: Op zaterdag 24 mei staat er een picknick gepland dus houd deze datum alvast vrij.

Even een berichtje vanuit Kleinschalig Wonen Someren Eind van de Zorgboog

Mijn naam is Mieke van den Broek- van Hoof, ik ben een geboren en getogen D'endse en nog steeds inwoner van Someren Eind.

Sinds 28 januari mag ik een nieuwe uitdaging aangaan in de functie al vrijwilligers coördinator bij KSW in Someren Eind van de Zorgboog.

Ik ben 32 jaar werkzaam geweest in de zorg bij de zorgboog en nu mag ik deze nieuwe uitdaging aangaan in een nieuw, geheel andere functie.

Het is heel waardevol dat er mensen zijn die vrijwillig een steentje bij willen/kunnen dragen voor hun medemens. Gelukkig is er een hele fijne groep vrijwilligers op KSW Someren Eind aanwezig, waar we op kunnen bouwen en waar we nog iedere dag ENORM DANKBAAR voor zijn. Het zou erg fijn zijn als we deze groep uit zouden kunnen breiden. Dus heb je affiniteit met ouderen, kun je wat vrije tijd missen, of lijkt het jou gewoon leuk om eens kennis te komen maken wat vrijwilligerswerk op KSW Someren eind inhoudt ?



Neem dan contact op met:

Vrijwilligers coördinator:

Mieke van den Broek- van Hoof

Mailadres: Mieke.van.den.Broek@zorgboog.nl

Telefoonnummer: 06-22786081



**Gilde Sint Lambertus
Someren-Eind**

Geranium actie Gilde Sint Lambertus heet voortaan Bloemen en Planten actie

Ook dit jaar komen we weer aan de deur voor het verkopen van Bloemen en Planten voor het ondersteunen van ons Gilde en wel op zaterdag 3 mei van 9:30 uur tot +/- 13:00 uur.

Ook staat op zaterdag 3 mei vanaf 10 uur het Jeugd Gilde op het Einderplein voor het verkopen van Bloemen en Planten.

Met Gilde Groet

Gilde Sint Lambertus.

Heerlijk middagje foto's kijken en herinneringen ophalen over Sluis 13 in volgepakt buurthuis

Daar prijkt een foto op drie schermen in buurthuis De Smelen. We zien een boer die voortsjokt met een kalf op zijn nek. En laat die boer nou in het Sluis 13-publiek zitten: Cees Vendrig, inmiddels de 90 dik gepasseerd.

Of hij in zijn jongere jaren zo al zijn vee naar de wei bracht, luidt de vraag in zijn richting. Als ze hem er voor betaalden wel, antwoordt hij gevat in de microfoon. „Hier kon ik 50 gulden mee verdienen,” zegt hij erachteraan, „maar dan moest ik het dier wel op mijn nek naar huis brengen.” Dat was de voorwaarde die collega-boer Van der Heijden aan de transactie koppelde.

Cees kreeg het geld en het kalf niet op de gemakkelijke manier. Wie daaraan twijfelt moet maar eens een jong kalf op zijn nek nemen en gaan wandelen terwijl de verkopende partij meerijdt en probeert het kalf onrustig te maken. Want dat was wat Van der Heijden deed. „Dan zijn die poten in je nek niet zo fijn,” verzekert Cees, maar hij heeft het gelukkig overleefd. En gewonnen.

Cees Vendrig is een van die namen die voorgoed aan Sluis 13 verbonden zijn. Er zijn natuurlijk veel meer namen, net zoals er veel meer zielen zijn die iets met ons buurtschap op de grens van Brabant en Limburg hebben, of ze er nou nog wonen of ooit gewoond hebben. Zondag 2 februari zitten er een 120 mensen in een stampvol buurthuis achter een kop koffie, thee en een plak cake klaar voor een experiment, even simpel als vermakelijk: een gratis middag foto's uit de rijke historie van Sluis 13 kijken en aldoende met z'n allen herinneringen ophalen. De aanwezigen hebben dus zelf het succes van de middag in handen.



Je zou het met een beetje fantasie mondeling geschiedenis 'schrijven' kunnen noemen, maar daar is het ons - de organiserende Vrienden van Sluis 13 - niet om te doen. Wij willen - in lijn met het doel waarvoor we ooit opgericht zijn - mensen bijeenbrengen die voor het buurtschap een plekje apart in hun hart houden. Die vlam brandend houden want het buurtschap, het buurthuis en de onderlinge verbondenheid zijn niet vanzelfsprekend: daar moet je werk voor doen om dat allemaal in stand te houden. Onder meer met een jaarlijkse feestavond in De Smelen en dit keer dan de fotomiddag.

Het wordt dus eerst en vooral een grote reünie van mensen die elkaar al een hele tijd niet gezien of gesproken hadden. Oude vrienden die de draad weer oppakken waar dat ze 'm ooit lieten liggen, oud-juffen die tot in de jaren negentig les gaven aan de school van Sluis 13 en weer even terugkeren naar de plek waar ooit de schoolbankjes stonden, uitgewaaierde klasgenoten die elkaar na vele tientallen jaren weer in de ogen kijken en denken 'wat gaat de tijd toch snel!' en voormalige buurmeisjes die bijna tachtig jaar op 13 naast elkaar woonden en van wie er eentje naar het dorp verhuisde maar nu wel weer van de partij is.

Wat een bijzondere middag wordt het. Ja, de meesten komen voor de foto's en een injectie historisch besef. Die genieten zichtbaar van de beelden die op drie door Carlo van der Zanden geregelde beeldschermen voorbij komen, beelden die voor een belangrijk deel uit de collectie van Frans Leenders geleend zijn en uit de fotoalbums van diverse Dertieners.

Foto's van de werkzaamheden aan de sluis, van de sluiswachters en een van hen, Cor van de Kerkhof die zich ontpopte tot de 'Burgemeester van Dertien', foto's van de bouw van de kleuterschool, van de school, de leraren en leerlingen die lang het buurthuis bevolkten voordat het buurthuis werd; foto's van de pater die Sluis 13 het jeugdcarnaval gaf, van de voetballers van Sluis 13, de vijf cafés die er ooit waren, van markante buurtgenoten als de zingende Thieu Hoeben, de zorgzame Piet Geraerts, de olijke Toontje Koolen. Het publiek kan er niet genoeg van krijgen. Het is letterlijk en figuurlijk een feest van herkenning.

Mario Bouwmans die alles aan elkaar praat en die geholpen door Margreet Vestjens en Gerda Huzen aanwezig zijn zo veel mogelijk de microfoon onder de neus duwt, wil graag verhalen horen: wat schiet toehoorders aan herinneringen te binnen, wat weten ze nog van bepaalde gebouwen, plekken of gebeurtenissen, kennen ze de mensen op de foto's nog? We zijn getuigen van een levendige uitwisseling van kennis, anekdotes en veronderstellingen waardoor anderen zich weer uitgenodigd voelen daar op te reageren en aan te vullen. Hoe wil je het nog beter?

Prachtig is het moment met de schoolfoto uit de beginjaren van de lagere school die in 1949 openging. Harrie van Horne gaat met de microfoon in de hand bij de klassenfoto uit 1950 staan, wijst met zijn vinger elk köpke aan en noemt zo in sneltreintempo nagenoeg alle namen van de dik zestig kinderen en de twee leerkrachten op. Hij krijgt een welverdiend applaus.

Drie uur blijft iedereen geboeid meedoen. Een aanbod om na veertig foto's te stoppen, kan op weinig steun rekenen, dus wordt de hele slideshow afgewerkt. En als de schermen uiteindelijk op wit gaan, staan en zitten overal groepjes Dertieners geanimeerd met elkaar bij te buurten.

Wat aan het begin van de bijeenkomst is geconstateerd - namelijk dat de aanwezigheid van zo veel belangstellenden de proef al bij voorbaat tot een succes heeft gemaakt -, blijkt naderhand eens te meer te gelden door de blijde gezichten en warme handdrukken: Sluis 13 maakt bij velen nog altijd iets los en dat delen ze graag met elkaar en dat is goed voor het levend houden van ons buurtschap.

Vrienden van Sluis 13



Carnavalsvereniging De Plattevonder

Zaterdag 1 Maart Café Hennevel op het Einderplein van 14:00 uur tot 18:00 uur
'n plein vol buitenstaander - opening carnaval De Plattevonder!
Met diverse optredens en geen entree.

Zondag 2 Maart Optocht op De Plattevonder start 13:33 uur bij Snackpoint Nieuwendijk dan richting Einderplein en rijden dan met de klok mee de bekende ronde over de Nieuwendijk – Kampstraat – Coöperatiestraat – Boerenkamplaan – Nieuwendijk. Ontbinding van de optocht vindt plaats net na het Einderplein. Ook zal er net als vorig jaar tijdens de optocht geïncasseerd worden voor een bijdrage aan de optocht. Uw bijdrage is erg welkom.

Zondag 2 Maart Optochtfeest. Na de optocht vindt er een groots optochtfeest plaats in De Einder met diverse optredens voor deelnemers, toeschouwers en iedereen! Aansluitend is daar ook de prijsuitreiking om 19:00 uur . Entree is gratis.

Maandag 3 Maart Heren- en Dameszitting aanvang 11:00 uur, Herenzitting bij café-zaal Heijligers, Dameszitting bij Komokus. Heb jij je ticket gescoord?

Dinsdag 4 Maart Meezing Festijn van 11:00 tot 15:00 uur in De Einder, m.m.v. The Ameezingband van Eindse muzikanten, D'Einder Muzikanten en De Strakke Ketting Band, allemaal met zangers/zangeressen, voor een paar uurtjes meezingplezier. De teksten van de nummers worden vertoond op groot scherm, zodat iedereen uit volle borst kan meezingen (of -blèren), daarna Foyer Café. Ook hier is er geen entree.

Dinsdag 4 Maart 19:30 uur sluiting Jeugdcarnaval bij De Einder.

Dinsdag 4 Maart 20:15 uur sluiting Carnaval bij het Monumentje op het Einderplein, aansluitend sluiting bij café-zaal Heijligers.



Kijk voor alle informatie en diverse foto's op www.cvdeplattevonder.nl

Op zondag 30 maart is de Open Bedrijven Dag in Someren ook in Someren – Eind zetten ondernemers hun deuren open

Wat is de Open Bedrijven Dag?

Perfekte vraag! Hierop hebben wij een simpel antwoord; op deze dag kun je van **10.00 tot 16.00 uur** binnenlopen bij de deelnemende bedrijven in Someren en Someren-eind. Een uniek kijkje in de mooiste kantoren, werkplaatsen, machinepark en bedrijfshallen.

Jij komt toch ook?

Meer info of bekijk alle deelnemende bedrijven; <https://www.parkmanagement-someren.nl/open-bedrijvendag-someren/>



Alle deelnemende bedrijven zijn op deze dag geopend voor bezoekers. Dat betekent dat je zelf een route kunt uitstippelen van welke bedrijven je graag wilt bezoeken.

Deze Open Bedrijven Dag is voor iedereen die wel eens wil weten wat er allemaal te zien is op de Somerense bedrijventerreinen. Voor iedereen die op zoek is naar een (nieuwe) baan en voor scholieren en studenten die op zoek zijn naar een stageplaats of een weekend- of vakantiebaantje.

Maar natuurlijk is zo'n bedrijfsbezoek ook gewoon een uitje voor het hele gezin, dus neem je kinderen zeker mee. Bij ieder bedrijf zijn voor de kinderen leuke dingen te zien en te doen, om te ervaren hoe het is om een echte vakman of vrouw te zijn.

Kortom: De Open bedrijven Dag is er voor iedereen die eens achter de voordeur van een of meerdere van de deelnemende bedrijven wil kijken.

Benieuwd welke bedrijven in Someren-Eind je kunt bezoeken?

Dassprotech BV is dé specialist in het ontwerpen, bouwen en testen van hoogstaande laagspanningsverdelers (LS-rekken). Onze op maat gemaakte oplossingen worden breed ingezet in energienetwerken, en met de energietransitie die in volle gang is, blijven wij innoveren om aan de steeds complexere eisen te voldoen.

Ons assortiment omvat verdelers variërend van 400 tot 4000 ampère, waarmee we een breed scala aan toepassingen kunnen bedienen. Met een team van ongeveer twaalf vakbekwame professionals, die werken in een informele en prettige werksfeer, zetten wij ideeën om in succesvolle producten, van ontwerp tot de uiteindelijke bouw en testen.

Naast LS-rekken – waar Dassprotech om bekend staat – produceren we ook klantspecifieke panelen voor diverse toepassingen. Of het nu gaat om de besturing van waterzuiveringssystemen, verpakkingslijnen of zwembaden, wij leveren op maat gemaakte oplossingen die de prestaties van machines en systemen optimaliseren. Zowel voor seriematige producties als individuele projecten bieden wij flexibele en efficiënte oplossingen.

Bij Dassprotech combineren we innovatie, expertise, een fijne werksfeer en klantgerichte service om de uitdagingen van de energietransitie en de industriële sector aan te gaan.

Waar zijn wij te vinden? Trasweg 8 te Someren-Eind

www.dassprotech.nl



OTC Veiligheidscentrum

Wij zijn OTC, bestaande uit OTC Rijopleidingen en OTC Veiligheidscentrum.

Onder de vlag van OTC Veiligheidscentrum bieden we, met een enthousiast team, allerlei cursussen aan op gebied van ARBO en veiligheid, denk hierbij aan BHV, VCA, hefttruck en overig intern transport.

Omdat we klanten zoveel mogelijk willen ontzorgen op het gebied van veiligheid, kun je ook bij ons terecht voor het keuren van blusmiddelen, aanschaf en onderhoud van EHBO trommels en AED's.

Ons pand aan de Trasweg beschikt over een aantal eigen leslokalen en ruimtes voor scenariotraining waardoor onze cursussen zoveel mogelijk op de praktijk aansluiten.

De vrachtwagens van OTC Rijopleidingen heb je vast al eens voorbij zien komen! Tijdens de Open Bedrijven Dag kun je een kijkje nemen bij ons wagenpark.

Ook voor uitleg over ons unieke concept -haal je C-rijbewijs in 3 dagen!- kun je natuurlijk deze dag terecht. Wij bieden spoedopleidingen aan voor vrachtwagen C, CE en E achter B (aanhangerrijbewijs) aan.

Sinds kort bieden wij ook rijopleidingen B aan, natuurlijk kunnen we je hier alles over vertellen tijdens deze dag.

Je mag tijdens de Open Bedrijven Dag een proefrondje maken in 1 van onze voertuigen, ook in onze gloednieuw B-leswagen!

Dus, voor een uniek kijkje in onze uitgebreide keuken zien we je graag op 30-03!

Waar zijn wij te vinden? Trasweg 9 te Someren-Eind

www.otc-someren.nl



AWS Asfaltwerken

“Mooi aangelegd en goed onderhouden asfalt. Daar gaat ons hart sneller van kloppen.”

AWS Asfaltwerken is actief op het gebied van asfaltwerken, asfaltreparaties en asfaltonderhoud. Tot onze opdrachtgevers behoren zakelijke opdrachtgevers en +/- 200 overheidsinstanties. Met een team van 25 collega's komen we al vroeg ons bed uit om de wegen van Nederland beter en mooier te maken. We zijn groot genoeg om dingen professioneel aan te pakken & klein genoeg om iedereen persoonlijk te kennen.

Nieuwsgierig? We laten je graag kennis maken met ons mooie vakgebied. Dit doen we tijdens deze Open Bedrijven Dag graag door je interactief rond te leiden door ons bedrijf. Zo krijg je meteen een goed beeld waar AWS voor staat en wat het werk in deze branche écht inhoudt. Kom je met je kinderen? Leuk, wij nemen hen graag mee op reis door de asfaltwereld met leuke experimenten en zij mogen met de voetjes van het asfalt op het AWS springkussen.

Waar zijn wij te vinden? Trasweg 9B te Someren-Eind

www.asfaltwerken.nl



◆ Dames- en tienerkledingbeurs
Zondag 23 maart 2025
10:00-12:30

Gemeenschapshuis De Einder
Someren-Eind
ingang aan de Lambertusstraat

- Zomerkleding, schoenen, tassen en accessoires
- Vanaf maat XS t/m ???

Ook kleren verkopen?
Kom een verkoopformulier halen
(tegen betaling van €1,50) op = op

vrijdag 14 maart 18:30-19:30
zaterdag 15 maart 13:00-14:00

inleveren kleding: 21 en 22 maart

Entree €1,00 pasruimte aanwezig
Alleen contante betaling, geen pin!

Tot zondag 23 maart!

info: ine - tel. 06 27 42 61 88
of ineleenders@hotmail.com
facebook: kledingbeurs Someren-Eind



Hoi, ik ben Amy van de Voort.

Ik ben altijd al gek op honden. Toen ik vier jaar oud was, begon ik al met agility, een sport waarbij honden snel en behendig verschillende hindernissen moeten overwinnen. Mijn eerste partner in dit avontuur was Figo, mijn trouwe groenendaeler. Samen trainde we in de tuin, al waren de oefeningen toen nog klein. Ik groeide op met groenendaelers en leerde veel over de band die je met je hond kunt opbouwen. Toch heb ik ook nog een ander hondje, mijn vlinderhondje Muffin, dat mijn avontuur in de hondenwereld compleet maakt.



Toen ik zeven jaar oud was, kreeg ik de kans om deel te nemen aan de JOAWC in Zwitserland, een grote wedstrijd voor jonge agility-deelnemers. Samen met Figo reisde ik naar het verre Zwitserland, waar ik als jongste deelnemer mijn best deed en indruk maakte op iedereen. Deze ervaring was een grote stap in mijn agility-carrière en het maakte me nog vastberadener om door te gaan. Nu loop ik ongeveer 3,5 jaar met A-jay en Max, en met Muffin 2 jaar. Ik ben met A-jay 2x Nederlands Kampioen geworden, en 1x Masters bij de junioren.

Nu, op dertienjarige leeftijd, ben ik alweer een stap verder. Ik ben de jongste deelnemer van Nederland bij de prestigieuze FMBB-wedstrijd, waar ik mijn moeders hond A-jay, mee naartoe neem. Het avontuur is nog lang niet voorbij, en ik weet dat er nog veel spannende uitdagingen op mij zullen wachten. Maar met mijn talent en de steun van mijn honden ben ik klaar voor alles wat komen gaat. Tevens geef ik ook les in Agility bij mij thuis samen met mijn vader. Heeft u ooit interesse neem dan contact op met ons. Ook kun je me op facebook volgen: amy-ajayAgility 2025

Graag wil ik een geld inzamelingsactie houden om mijn hobby Agility voort te kunnen blijven zetten. Ik ben geselecteerd voor een internationaal wedstrijd FMBB in 2025, dit wordt gehouden in Griekenland. Ik ben de jongste deelnemster ooit die voor Nederland uit komt op een WK, daar loop ik tussen alle volwassen mensen. Ook ga ik naar Portugal om deel te nemen aan JOAWC, dit is een Agility wedstrijd voor junioren, daar loop ik met drie honden mee. De selectie wedstrijd voor WAO heb ik ook gewonnen, daardoor kan ik ook deelnemen aan de WAO als junior.

Deze wedstrijden brengen veel kosten met zich mee. Wil jij mij helpen mijn droom waar te maken? Elke donatie, groot of klein, is ontzettend welkom! Doneren kan via onderstaande QR code te scannen op je telefoon.

Alvast enorm bedankt voor je steun!



MEDEDELINGEN VANUIT DE PAROCHIE



Eucharistieviering

Elke 1e maandag van de maand om 9.00 uur is er een heilige mis in de gebedsruimte van de Einder, ingang Lambertusstraat.

Eerstvolgende data zijn: 10 maart i.v.m. carnaval en 7 april.

Vrijwilligers gezocht

Voor groenonderhoud op het kerkhof van Someren-Eind. Wij zijn een gezellige groep mannen en vrouwen die 1 ochtend per 2 weken bij elkaar komen voor lichte werkzaamheden op het kerkhof. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de beheerder Piet van Houts 06-17482545.

Parochieblad

6 maal per jaar verschijnt er een parochieblad. Dit ligt in de kapel op het kerkhof en op de informatietafel in de Einder, zodat u deze kunt meenemen.

Dopen

Deze zijn mogelijk in de gildekapel aan de Brugstraat en in de gebedsruimte van de Einder. Voor contact zie onder.

Contactpersonen

Franciscusparochie Locatie O.L. Vrouw Tenhemelopneming Someren-Eind

Locatie Someren-Eind is dagelijks bereikbaar op telefoonnr 06-17482545 (Nelly van Houts)
Bank NL14RABO01480.09.484

Pastoor Steijaert 06-24339494 Spoed 06-10333069 (ziekenzalving, uitvaart en begrafenis)
Secretariaat Franciscusparochie secretariaat@rkfranciscus.nl
Asten 0493-691315

Locatieraad

Jo Van Diepen	Vlasstraat 13	493763/ 06-20495740
Nelly van Houts	Haspelstraat 21	493100/ 06-17482545
Anja Engelen	Brugstraat 22	492990/ 06-13875424

Beheerder kerkhof

Piet van Houts	Haspelstraat 21	493100/ 06-17482545
----------------	-----------------	---------------------

Openingstijden kerkhof en Mariakapel: Winter 9.00 uur- 17.00 uur
Zomer 9.00 uur- 20.00 uur